

De schoonste naam op 's werelds rond
is Moeder.

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Elisa, Gabriëlle ASSEZ

weduwe van de Heer Victor ELEBAUT,

geboren te Zegelsem op 13 augustus 1903 en in
familiekring overleden te Zegelsem op 6 juni

1993,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauzelijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden en alle
godvruchtige genootschappen.

Moeder was een sterke vrouw, rotsvast in haar
geloof en daaruit putte ze kracht en wijsheid en
was ze een voorbeeld voor allen.

Gastvrij begroette ze al wie binnenkwam. Iedereen
kon steeds op haar hulp rekenen en een uitge-
breid praatje deden de uren zo verstrijken.

Als kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
danken wij God voor zo'n moeder. Met eerbied
denken wij terug aan de beproevingen, werkkracht

en opofferingen die ze zich, samen met vader ge-
troostte. Haar grootste vreugde was ons allen
rond zich te hebben.

Ze was zo eenvoudig, zo sereen en vol diepe
levenswijsheid. Men kon haar gerust toevertrou-
wen wat diep in 't hart omging. Ze luisterde ge-
duldig en aandachtig en had steeds een zalvend
en opbeurend woord klaar. Nu ze zo vlug is
heengegaan, denken we met weemoed, maar met
dankbaarheid terug aan al het goede en mooie
dat ze ons geschonken heeft.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, samen met vader hebben we heel
ons leven als eerlijke mensen gewerkt, gebeden
en gezorgd voor U allen. Bid elke dag voor ons
en blijf steeds goed voor elkaar.

Dierbare familieleden en goede bureu, ik dank
U voor uw vriendschap. Moge God U zegenen.
Uw blij van diep christelijk medevoelen in onze
diepe rouw was een grote troost.

De families

ELEBAUT, ASSEZ,
VAN DEN DAELE, DE RUYVER,
danken U.

Namis : 25 juni 1993 om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Μαργαρίτη, Brakel - (055) 42 26 08
Druk. D & D, Brakel - (055) 42 34 39