



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEJUFFROUW

## **Emma, Euphrasie ASSEZ**

Geboren te Nederbrakel op 14 juni 1910 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in de  
Sint Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op  
30 maart 1985.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

---

Het Paasfeest stemt eenieder gelukkig ter-  
wille van de nakende zomer. Het brengt nog  
veel meer vreugde voor de gelovigen die  
dan de overwinning door Christus op zonde  
en dood gedenken.

Vanuit dit christelijk geloof heeft Emma  
steeds geleefd en gehandeld. Trouw was  
ze in de zondagmis en het gebed, gelukkig  
om alles wat ze van God en de medemens  
mocht ontvangen.

Zolang het enigszins kon heeft ze het  
ouderlijk huis bewoond, waar ze met zorg  
en liefde haar ouders heeft bijgestaan tot  
hun laatste dag. De geplande levensavond  
bij haar zuster heeft niet meer mogen zijn.  
Na een kortstondige ziekte mocht ze de  
tocht naar ons hemels Vaderhuis aanvagen.  
Wij bidden nu de Heer voor haar om on-

verwijlde toegang tot dit eeuwig geluk in  
vereniging met haar ouders en allen die  
haar voorgingen in de dood.

De families  
ASSEZ-D'HAEYER,  
danken U.

Namis : donderdag 18 april 1985 om 20 u.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel