



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Emma, Maria ASSEZ

weduwe van de Heer Victor DE BIE,

geboren te Nederbrakel op 31 januari 1897
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 15 februari 1986.

Gesterkt door de HH .Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Tot op het einde van haar leven kon Emma zichzelf behelpen al was ze ook de negentig nabij. Moeder zo lang en zo flink mogen behouden, moet ons dankbaar stemmen en dan nog mogen heengaan zonder grote of lange pijn, is ook een gunst die ze gekregen heeft.

Dagelijks bad ze haar paternoster en ze was toch zo gelukkig bij speciale gelegenheden nog eens de mis in haar parochiekerk te kunnen meevieren.

Nu bidden we in dankbaarheid dat ze deze verbondenheid met de Heer moge verder

beleven in alle eeuwigheid, samen met allen die haar voorgingen op deze tocht naar de hemelse Vader.

De families

ASSEZ, DE BIE,
DE TEMMERMAN, DE GEETER,

danken U.

Namis : donderdag 6 maart 1986 om 20 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel