

Geloofd zij Jezus Christus !



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER**

Frans - Albert ASSEZ

geboren te Nederbrakel op 6 april 1914 en godvruchtig overleden in het O. L. Vr. Hospitaal te Oudenaarde op 1 juli 1965, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen

«in articulo mortis».

Oudstrijder 1940-1945.

In de bloei van zijn leven hebt Gij hem, o Heer, uit deze wereld weggehaald. Goede God, wat zijn uw wegen ondoorgankelijk! Spijts deze beproeving aanbidden wij uw goddelijke Wil en beziel met een kristen geest zeggen wij: "Heer, uw heilige wil geschiede".

Hij was een man van geloof, getrouw aan zijn kristelijke plichten. Zijn leven was gekenmerkt door een eenvoudig en oprecht plichtsbesef, goedheid en vooral edelmoedigheid tegenover zijn naastbestaanden, voor wie hij zijn ganse jonge leven heeft gegeven.

Duurbare schoonbroeder en zusters, geliefde neven en nichten, gij weet maar al te goed wat ik voor u allen gedaan heb. Ik ken ook uw dankbaarheid die gij gelegd hebt in uw zorgen en toewijding tijdens mijn ziekte en ik weet dat gij met dezelfde dankbaarheid voor mij zult bidden in de H.H. Missen die voor mijn zielerust worden opgedragen.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.



De families ASSEZ, D'HAeyer,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van deelneming en danken U.