

« Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is Hij gestorven ».

IN GEBED GEDENKEN WIJ

DE HEER

LOTHAIRE ASSEZ

echtgenoot van Mevrouw
DENISE VAN DE SANDE

geboren te Zegelsem, op 20 maart 1927 en god-
vruchtig overleden in de kliniek St. Franciscus
te Brakel - Opbrakel, op 12 juni 1982, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **ASSEZ, VAN DER DONCKT,**
COPPENS, VAN HUFFEL en **VAN DE SANDE,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

Gestorven zijn is leven bij de genade van God.
Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd
niet van het leven

is het ene mysterie verlaten

om het andere in te gaan

is op het woord van Jezus de hoop verwisselen
voor de zekerheid dat God liefde is.

Laten we nu deze man van ons is heengegaan
nog meer dan vroeger met hem verbonden blijven
in onze gedachten en in ons gebed.

Dat hij ruste in de eeuwige vrede
en rust van de Heer.

Begraf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49