

Bij de dood houdt het leven niet op, het wordt in een
beter veranderd.... voor hen die geloven in God.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIA ASSEZ

echtgenote van Mijnheer

JAN-BAPTIST TRONCQUO

geboren te Zegelsem, de 8 september 1877, en er god-
vruchtig overleden, de 24 april 1966, voorbereid door de
HH. Sacramenten van de Zieken en de Stervenden en
van de Pauselijke Zegen («in het stervensuur»).

Erelid van de Vrouwenbond van het H. Hart;

Lid van de Boerinnengilde

en van de Pauselijke Missiewerken.

—

Een moeder zien sterven die sedert zoveel jaren met
tedere liefde en diepe eerbied door haar tairijke kinderen
werd omringd, met wie men vreugde en droefheid heeft
gedeeld, die de troost en de steun was van ons leven,
is een pijnlijk verlies voor een kinderhart.

En toch, o Heer, troosten wij ons bij het aandenken
van het deugdzaam leven van onze lieve moeder, haar
leven was toch: zichzelf vergeten om aan God, aan
haar man en haar kinderen te denken. Zulk een leven
van bidden, van werken, van beminnen was een gedu-
rige ontmoeting, een omgaan en een volgen van Christus
en van Zijn Moeder Maria.

Heer, wij danken U omdat Gij ons zulk een moeder
gegeven hebt en omdat Gij haar voor ons zolang in
goede gezondheid hebt bewaard, gelukkig en tevreden
levend, in welverdiende rust, samen met vader, die haar
nu het meest zal moeten missen.

Wij smeken U, Heer, dat Gij ons zoudt willen helpen
om het voorbeeld van moeder na te volgen en om haar
dankbaar te blijven gedenken in onze gebeden. Wil Gij
haar schenken de schoonste beloning, die Gij alleen
geven kunt, voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en
geofferd.

*Duurbare echtgenoot, beminde kinderen en klein-
kinderen, onze scheiding kwam nog te vroeg en ongele-
gen, tenminste volgens onze menselijke berekeningen.
Laten wij Gods heilige Wil aanbidden en aanvaarden,
die mij riep naar het Vaderhuis, van waaruit ik voor u
zal blijven bidden en u zal blijven beminnen. Ik dank u
voor al uw goede zorgen en uw liefde en genegenheid.
Zorgt nu ook nog voor vader en helpt hem in zijn een-
zaamheid waarin ik hem moet achterlaten.*

Jezus, Maria, Jozef!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

—

De Families ASSEZ en TRONCQUO
danken U voor de gebeden en de blijken
van deelneming hen betoond in hun rouw.

Van Der Donckt, Zegelsem