

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

MARIA, IRMA ASSEZ

weduwe van de Heer Albert DELANGE,

geboren te Nederbrakel op 14 september 1904 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek van St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 1 augustus 1980, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Die dag sprak Jezus tot zijn leerlingen : « Kom, laten we oversteken naar de andere oever... ».

Wanneer de volle maat harer dagen bereikt was, heeft de Meester van leven en dood haar gewenkt en meegenomen van deze aardse kusten naar de eeuwige horizons. Daar heeft Hij, wat geen oog heeft gezien, geen oor gehoord, geen hart heeft gevoeld, bereid voor wie Hem trouw blijven in alle levensomstandigheden.

Irma heeft een schone leeftijd mogen bereiken vooraleer die wenk van de Heer tot haar werd gericht. Al die tijd is ze stipt trouw gebleven aan haar zondagsplicht, wat normaal doorliep in de hoogdagviering thuis,

toen de weg naar de kerk haar te zwaar werd.

Als een werkzame vrouw is ze door het leven gegaan. Van het lijden op deze wereld heeft ook zij een groot deel gekregen, maar het steeds moedig gedragen, wetend dat elk offer door de Heer vergoed wordt.

Nu ze ons voor goed verlaten heeft, kunnen we haar nog slechts zinvol helpen door onze bede : « Heer, we vragen U, neem de tekorten uit haar leven weg en laat haar nu genieten van uw eeuwige vreugde die Gij hebt weggelegd voor allen die U hier op aarde trouw en schoon gediend hebben.

H. Hart van Jezus, op U stellen we al ons vertrouwen.

De families ASSEZ, D'HAeyer, DELANGE en DE STAERCKE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel