

Wie Maria eert, vergadert schatten voor het eeuwig
leven Rich. a S. Laur.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Theresia ASSEZ

echtgenote van Mijnheer

REMI CABERNEL

geboren te St Goriks-Aulenhove, den 23 November 1893
en overleden te Everbeek St Jozef, den 16 Augustus 1948.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden,
en van den Pauselijken zegen « in articulo mortis »

De goedheid was het kenmerk van haar leven. Omdat
zij den Heer behaagde, moest zij beproevingen onderstaan.
Droevige dagen en smartvolle nachten heeft zij geteld,
zware lichamelijke pijnen heeft zij geleden, doch met gela-
tenheid en liefde droeg zij alles aan God op.

Wij vooral die in haar naaste omgeving leefden, wij haar
echtgenoot en kinderen hadden genot aan haar overtuigend
woord, aan hare wijze raadgevingen en aan haar gulden
hart. Wij alleen, O Heer, aan wie gij een echtgenote ont-
neemt van onafgebroken trouw en nooit bedrogen liefde
een moeder zonder weerga, die ons grootbracht in streng-
heid en tucht, een moeder die slechts leefde voor ons en op
haar beurt, ons voor elkander leerde leven in de liefde
voor den haard en voor 't gezin, weten hoe groot ons ver-
lies is.

Gij gaaft haar voor ons geluk, O Heer, en nu eischt Gij
ze zo vroegtijdig terug voor het hare; Wij buigen het
hoofd met onderwerping, maar met een verbrijzelt hart.

Bemide echtgenoot, ontvang mijn laatsten dank voor
uw verkleefde zorgen, Van daarboven zal ik dat alles ver-
gelden.

Gij mijn lieve kinderen, voor wie ik nog zo nodig was,
onthoudt mijn lessen en volgt mijn voorbeelden na.
Bemint en eert uw vader al de dagen van zijn leven en
bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 q. afl.

Mijn Jezus barmhartigheid,

300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

CABERNEL en ASSEZ,

Druk. Depessemier Everbeek