

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARTHA ASSEZ

echtgenote van Mijnheer

Henri De VOS

geboren te Zegelsem, op 21 November 1909
en godvruchtig overleden te Oudenaarde, op 12
November 1958, gesterkt door
de HH. Sacramenten der stervenden

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen konden mij helpen. (Jer.) Nochtans heb ik gezwegen ; geen klacht is mij ontsnapt, omdat Gij het waart, o Heer, die mij beproefdet. Ps. 38.

Het gewichtigste ogenblik in 's mensen leven is zijn stervensuur ; sterven is de grootste daad voor elke mens en geen offer noch moeilijkheid in zijn leven zal voor hem zo zwaar als sterven vallen. Eén zaak slechts heeft nog waarde dan en brengt geruststelling, namelijk de gedachte, de zekerheid dat men in orde is met God, de Schepper en Meester van alles, want in Zijn macht voelt elk stervend mens zich reeds vastgekneld.

Zalig en wijs is daarom de mens die gedurende zijn leven leert te sterven. Daarom als het morgen is, denk er aan dat gij niet zeker zijt tot de avond nog te leven en werk voor uw eeuwig geluk en zaligheid. Want, wat zullen wij van deze aarde meedragen ? Onze goede werken alleen zullen ons in het ander leven volgen, Laten wij daarom het goede doen terwijl wij nog tijd hebben.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen, God heeft ook u beproefd... doch Hij zal u ook versterken indien gij uw vertrouwen stelt op Hem die almachtig is, als goed en barmhartig. Ik dank u voor uw verkleefdheid. Eén gunst vraag ik u nog : bidt veel voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid !

300 d. afl.

J. Van Der Donckt, Kostler, Zegelsem

Mijnheer Henri DE VOS ;

Mejuffer Lea DE VOS ;

Mijnheer en Mevrouw André DELVAEYE-DE VOS en kinderen ;

Mejuffer Paula DE VOS ;

De familiën ASSEZ, DE VOS, VAN NIEUWENHOVE, DE CUBBER,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.