

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PHILOMENA ASSEZ

weduwe van Mijnheer

CAMIEL DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel, op 4 september 1866, en
aldaar godvruchtig overleden op 21 juni 1957,
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.



Al bereikt men ook een hoge ouderdom, toch blijft het onomstootbaar waar, dat het leven van de mens hier op aarde, in zijn verbondenheid met de vergankelijke stof, zeer snel voorbij gaat.

Maar het bestaan van de mens reikt verder dan de stof. Geschapen om te worden een beeld en gelijkenis van God, heeft zijn bestaan geen einde. Gelukkig zij die het doel van hun bestaan, dat ligt bij God in de hemel, bereiken, want daar zullen ze hun hoogste vreugde vinden.

Wanneer een mens sterft staat men veelal voor het einde van weinig vreugde en veel zorg en kommer. De duurzame overledene is met veel moed en trouw geloof in God haar levensweg gegaan. Alzo heeft ze aan haar talrijke kinderen, niet alleen de beste zorgen maar ook het voorbeeld blijven geven van kristelijke godsvrucht. Daarvoor mag ze geprezen en in vroomheid blijven herdacht worden.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, familieleden. Alles gaat voorbij vreugden en zorgen. Weet ze te dragen naar mijn voorbeeld. Ik dank U voor de beste zorgen en de liefdevolle genegenheid mij zo vele jaren betoond. Ik vergeet U niet in de hemel. Blijft gij mij steeds gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

(300 d. afl.)



De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Mr & Mw Camiel DE CLERCQ-

ASSEZ.

De Familiën ASSEZ en DE CLERCQ.

Bedanken U om uw gebed
en Uw blijken van diep
christelijk medevoelen.

Nederbrakel, Druk, We O, Surdiacourt