

„Wie in mij geloof, zal leven, ook al is hij gestorven“.

†

TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Xaveria - Valentine ASSEZ

echtgenote van de Heer

Cyriel GOEFFERS

geboren te Zegelsem op 26 september 1888 en godvruchtig overleden te Brakel (Zegelsem) op 3 oktober 1971, gesterkt door de Sacramenten van de zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Moeder, ons woord van afscheid is er een van diepe bewondering en pijnlijke smart. Nu gij van ons zijt heengegaan schijnt het huis plots leeg, maar scherper rijst nu het beeld op van wat gij zijt geweest voor de uwen en uw medemensen. Gij hebt weinig rust gewild en van de hardheid van het leven hebt gij uw deel gehad. Gij hebt gewerkt en gezorgd voor ons, iedere dag opnieuw en nooit was het teveel. Gij waart een uitzonderlijk goed mens, die zichzelf vergat waar zij aan anderen dienst bewijzen kon. Aangenaam in de omgang waart gij zeer gevoelig voar elk gebaar van vriendschap. Voor dat alles vondt gij de kracht in uw vroom gebed en diepkristelijke overtuiging. Het hart vol rouw, danken wij u, Heer, dat gij ons zulke echtgenote en moeder hebt gegeven.

Mijn dierbare echtgenoot, het hardst komt de slag voor u aan. Ik was toch nog zo graag bij u gebleven. Heb dank voor uw trouwe liefde. In ons gebed blijven nog inniger verbonden in de Heer.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn fierheid en mijn zorg, ik hield toch zoveel van u. Ik ben u dankbaar voor de liefde en de genegenheid die ik steeds van u heb mogen ondervinden, Weest gij nu voor vader de zoon en de troost in zijn verder bestaan. Tot weerziens, bidt voor mij.

Familieleden en gij allen die mijn vrienden zijt, ik dank u voor uw genegenheid, vergeet gij mij niet in uw gebeden.

O. L. Vrouw van de rozenkrans, breng mij bij uw zoon.

„Wil dan uw leven in de lijn van Moeders leven richten en blijft u aan de stille schijn van hare deugden stichten“.

L. Reypens.

De Heer Cyriel GOEFFERS, haar echtgenoot;

De Heer en Mevr. Josef PIETERAERENTS-GOEFFERS,

De Heer en Mevrouw Germain GOEFFERS-HOEBEKE,

haar kinderen;

De Heer en Mevr. Luc VAN DYCKE-PIETERAERENTS,

Juffrouw Diane PIETERAERENTS,

De Heer Marc PIETERAERENTS,

Jonge Heer Joan PIETERAERENTS,

Juffrouw Marleen GOEFFERS,

Juffrouw Katleen GOEFFERS,

Jonge Heer Frank GOEFFERS,

De families

ASSEZ, DE RUYVER, GOEFFERS en PLANCHON;

danken U voor de blijken van deelneming en gebeden hen betoond in hun rouw.