

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALBERT AUBEECK

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE CUBBER

geboren te Elst de 19 augustus 1896,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 6 augustus 1957.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.



Bidden we samen met de kerk, voor de duurzame overledene: Heer wien het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij bidden U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Albert, die heden op uw bevel uit deze wereld is heengegaan; lever haar niet over in de handen van de boze en vergeet haar niet voor immer; beveel dat zij door de heilige engelen worde opgenomen en naar het hemels vaderland gebracht; opdat zij die op U gehoopt en in U geloofd heeft de straffen der hel niet moge ondergaan, maar de eeuwige vreugde bezitte. (oratie uit de begrafenismissie).

De duurzame overledene heeft zijn leven lang zijn kristelijke plichten op voorbeeldige wijze volbracht; dit was zijn vreugde vooral nadat hij wist dat God hem heel binnen kort en plots roepen zou. Inderdaad zijn leven had hij in die mate voor de zijnen gegeven dat een onverwachte dood zijn

deel werd. Maar het deed hem niets te weten dat hij hier alles moest verlaten om te gaan bij de Heer voor het loon zijner werken, om te gaan bij Hem, waar hij in vreugde en vrede de zijnen kan opwachten en voor hen ten beste spreken.

Duurbare echtgenote en kinderen, familieleden en vrienden, hebt allen dank voor de ware genegenheid, welke ik mocht ondervinden, voor de goede zorgen die ge aan mij hebt besteed. Vergeet me niet in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid! (300 d. afl.)

†

Mevrouw Albert AUBEECK, geboren
Irma DE CUBBER, kinderen en
kleinkinderen.

De Familiën AUBEECK, DE TEMMER-
MAN, DE CUBBER, D'HAYER,

danken U om de blijken
van gebeden en deelneming.