

Bewaar het aandenken van uw Vader in uw hart en vergeet hem niet in uw gebeden.



TOT VROOM AANDENKEN VAN  
DE HEER

**Alouis - Honoré AUBEECK**

weduwnaar van Mevrouw  
**Verda DONIE**

geboren te Elst op 24 september 1888 en godvruchtig overleden te Zottegem op 25 juni 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Na een lang, eenvoudig en werkzaam leven, is vader ons ontruikt door een kwijnende ziekte.

Wij zijn niet op de wereld gekomen om te blijven, zeggen de mensen, maar ons Kristelijk geloof zegt het ons duidelijker : Na dit voorbijgaande leven komt het eeuwig zalig leven bij de Heer, voor alle mensen die van goede wil waren, die hun best gedaan hebben om hier Gods Heilige Wil te volbrengen.

"De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand en de foltering van de eeuwige dood zal hen niet treffen. In de ogen van de wereld scheen hun lijden en sterven nutteloos ; doch zij rusten nu in het oord van vrede en geluk,,"  
(uit het Boek der wijsheid)

Beminde kinderen, ik kan u niet genoeg danken om uwe genegenheid en goede zorgen.

Dierbare familie en goede vrienden, blijft mij indachtig in uw gebed.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families AUBEECK, DONIE, DE TEMMERMAN en STURTEWAGEN, zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Van der Stichelen - koster — Elst.