

't is goed in 't eigen hart te kijken
nog even voor het slapen gaan,
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hart heb zeer gedaan.
't is goed in 't eigen hart te kijken
en zo zijn ogen toe te doen..
(Alice Nahon)

Dit weze een dankbare herinnering
aan mevrouw

Marie AUBEECK

weduwe van de heer Michel Van den Berghe.
Zij werd te Elst geboren op 15 augustus 1923
en overleed te Elst op 1 november 1994,
voorzien van het sakrament van de zieken.

De families :

AUBEECK - DONIE

VAN DEN BERGHE - TAILDEMAN,
danken U voor Uw gebed en medeleven.

Namis op vrijdag 23 december 1994 om
18.30 uur in de parochiekerk van Elst.

"Als je in de wieg ligt met gesloten vuistjes,
staat de familie lachend rond je. Als je kan
sterven met je handen open, omdat je alles
gegeven hebt wat je had, wat je was, staat de
familie schreiend rond je ..."

(Dries Morel)

Maria kon rustig sterven met de handen open :
Zij heeft zichzelf gegeven, helemaal, als
echtgenote, als moeder, als "mémé", als
buurvrouw, als dorpeling. Want zij was een
echte Elstenaar, geboren en getogen op het
Muizeveld. Thans heeft zij daar ook het hoofd
gelegd, thuis, omgeven door haar nabije
verwanten. Dat was haar vurige wens geweest :
thuis te mogen sterven, onder de foto van
Michel, haar man, aan wie ze sinds 10 jaar
zoveel had verloren. "Ik ga bij pépé," zei ze nog,
" naar de hemel !"

Haar sociaal en levenslustig karakter maakte
haar geliefd door iedereen. De mensen riepen
naar haar op straat. Ze verscheen graag waar
plezier was, waar mensen elkaar opzochten, bij
feestaktiviteiten, op de voetbal. Zij interesseerde
zich aan ieder en aan alles en leefde mee met
het wel en wee van allen. Zij was ook een
gelovige vrouw. Zolang ze kon, was ze present
op het wekelijkse eucharistiegebed.

Laten wij God danken om wat zij voor ons heeft
betekend, dat er nog mensen bestaan zoals
Maria, die een beeld zijn van Gods goedheid en
zijn vreugde.

Rouwcenter "FUNERALIA" Zwalm.
☎ 055/49.93.54 - 49.88.31

