

Geloofd zij Jezus-Christus



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Zoë AUBEECK

echtgenote van
Mijnheer Jan-Baptiste DE PREZ

Geboren te Elst de 23 Februari 1885 en aldaar
godvruchtig overleden de 12 April 1953-versterkt
door de HH. Sacramenten.

Ik ben de Vrijzenis en het Leven, wie in Mij
geloofd, ook al sterft hij, zal leven. [H. Joh.]

De kroon is van ons hoofd gevallen—Heer, Gij
hadt ons deze goede moeder gegeven voor ons geluk
op aarde. Wij geven ze U terug zonder morren,
maar met een hart door droefheid overstelpt.

Zij was een deugdzame, godvrezende vrouw—
met rusteloze bezorgdheid werkte zij van de morgen
tot de avond voor haar schoon gezin, bijge-
staan door haar trouwe echtgenoot ; haar vreugde
vond ze in haar huishouden, op alles lettend, om
alles bekommerd, zich zelf altijd vergetend.

Zoet is het voor een ware moeder de eeuwigheid
te mogen ingaan - na al haar plichten te hebben
volbracht, omringd van echtgenoot en kinderen,
die U bewenen, omdat zij weten, hoe teder hun
moeder hen allen heeft bemind.

Geliefde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen:
ik weet hoe pijnlijk mijn heengaan is voor U troost
U ; onze scheiding is niet eeuwig - uw goede zorgen
waren mij een zoete troost en zalving in mijn
lijden. - Bewaart mijn aandenken in uw leven-
eert vader, bidt voor uw moeder. God zegene en
beware U.

Dierbare familie - blijf mij indachtig in uw ge-
beden en in de H. Mis - Tot weerziens in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust
[300 d. afl.]
H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor mij.



De familiën AUBEECK, DE PREZ,
DE TEMMERMAN en DESSIE ;

danken U voor uw bliken van
christelijke deelneming.

.....
Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst