

Een heilige moeder is groot en machtig, Haar naam is een ereetel voor God en de mensen. Laten wij haar met eerbied en bewondering groeten. (Mgr. Cruysberghs)

†

Op 25 October 1955  
ontsliep zachtjes in de Heer, in de  
gezegende ouderdom van 81 jaren,

Mevrouw

## MARIA - ANTONIA AUDENAERT

weduwe van

**Mijnheer THEOFIEL D'HEER**

tijdig voorzien van al de troost- en genademiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de bestaande godvruchtige genootschappen  
op haar parochie te Zele-Heikant.

Bij het afsterven van moeder weent het hart der kinderen hoe groot en hoe oud zij ook zijn, omdat ieder kinderhart zoveel aan moeder te danken heeft: in de dagen der onbeholpenheid was het moeder die haar kinderen koesterde; in dagen van droefheid was het moeder die hen troostte; in tijden van voorspoed was het moeder die hen zegende.

De duurzame afgestorvene heeft de heerlijke, weldoende lichtstralen van het leven, maar ook de schaduwkanten ervan aan gevoeld. Haar hart mocht jubelen om de weelde van haar moederschap en de fierheid over haar kinderen, zowel als om de voorspoed in haar gezin dat zij met vaste hand wist te leiden na het al te vroegtijdig afsterven van haar echtgenoot. Zoals bij ieder mens, werd ook haar hart gepijnigd door de wisselvalligheden en de beproevingen van dit aardse leven. Doch, in voorspoed als in tegenspoed, bleef zij sterk door haar gebed en door haar betrouwen in de goddelijke Voorzienigheid, door haar godsvrucht tot O. L. Vrouw van Smarten.

Na een bedrijvig leven, mocht zij haar laatste levensjaren doorbrengen in welverdiende rust, in stille teruggetrokkenheid. Haar veelvuldig gebed was voor haar een geliefkoosde bezigheid en een innige troost.

Geliefde Moeder, al uw kinderen danken U, naast God, om al de weldaden van hun leven. Zij waren niet alleen samen, verenigd en biddend rond uw sterfbed, doch zij vergeten U niet in hun dagelijkse gebeden en offers; en uw zoon priester zal U, in naam van allen, in zijn dagelijkse H. Mis, dankbaar aanbevelen aan de goddelijke barmhartigheid.

Jezus, Maria, Jozef. (7j. afl.)

De familiën D'HEER, AUDENAERT en VAN HOECKE,

danken U van harte voor de bliken van deelneming en gebeden, welke zij van Uwentwege mochten ontvangen in hun rouw.

Drukh. G. Moens, koster, Zele-Heikant