

Wilt Gij mijn arme ziele gedenken,  
'k zal U een Ave Maria schenken.

†

ZALIG AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Elodie, Eugenie Audoor

weduwe van de Heer Triphon FRANS  
echtgenote van de Heer Remi DE SCHAMPHELEIRE  
geboren te Eine, op 28 april 1905  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,  
op 16 mei 1984,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

—:—

In volle overgave aan Gods' betrachtingen gaf  
Elodie haar met vredig gemoed in de handen van de  
Heer.

Eenvoudig van hart, zelfvergeten liefde en vastbe-  
raden plichtsbefesierde haar leven en zo wilde ze  
ook sterven.

Nadat ze jaren in textielarbeid haar vaardigheid ten  
dienste stelde, verliet haar levensloop lange jaren  
langs de paden van het lijden, het kruis en langdurig  
verblijf in ziekenhuis en rustoord. Geluk was niet al-  
tijd haar deel in het leven. Toch droeg zij alles ge-  
laten en was tevreden om een regelmatig bezoek  
van haar kinderen en familie. Ze deed wat ze in het  
leven de moeite waard vond om voor te leven.

Ondanks alles toonde ze nog een voortdurende be-  
kommernis om het lot van vele burens en hield ten

0,20  
volle van de trouwe omgeving in het bejaardenhuis,  
waar men zó creatief de eenzame dagen kon vullen.

Beste Zusters en personeel van Rustoord en zieken-  
huis, van harte dank voor alle verstrekte hulp en be-  
zorgdheid.

Beste echtgenoot, onze wegen gaan nu voor korte  
tijd uiteen. Dank voor alles; lieve kinderen en fami-  
lie, dank voor uw genegen bezoeken, zorg goed  
voor vader en tot een eeuwig weerzien.

Heer, nu haar stuk op aarde is afgeweven, vul Gij  
nu aan wat er nog aan ontbrak; dat Gij aan Elodie  
uw barmhartigheid zoudt betonen en, mocht zij  
soms gefaald hebben, wil haar nu voor eeuwig ge-  
nadig zijn en bij U in de hemelse vreugde laten  
delen.

Namis: dinsdag 19 juni 1984, te 19.30 u.

—:—

Remi De Schampheleire,  
Gerard en Elisabeth Vandesteene-Frans,  
kinderen en kleinkinderen,  
Georges en Jeanine Degraeve-De Schampheleire  
en zoon,  
De families Audoor, Frans en De Schampheleire,  
danken U voor uw gebed en deelneming.

---

Rouwdienst De Temmerman, Oudenaarde  
Drukk. Hollaert, Oud.

4