

Gedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof en as  
der aarde zult wederkeren. (Asdag)



Heer, laat uw dienaar in vrede rusten.

DE HEER

## René AUSTRÆTE

echtgenoot van mevrouw

Hélène DE RIDDER

geboren te Oprakel op 16 oktober 1903 en er  
schielijk overleden op 29 februari 1968, gezalfd  
met de H. Olie en de pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart

Met Aswoensdag breekt voor de kristelijke  
gemeenschap de tijd van bezinning en boete  
aan : In de Vastentijd, met het opleggen van  
het askruisje worden we telkens herinnerd aan  
al het vergankelijke van ons aards bestaan - De  
dood leert ons inzien wat wij in deze wereld  
zijn : de gezondheid is broos, het leven is maar  
een droom, alles is vergankelijk, met kleine ma-  
ten en gewichten wordt ons levenseinde voor-  
bereid. Het kristelijk wachtwoord luidt : God  
heeft voor ieder van ons de dag en het uur van  
afsterven verborgen gehouden? Gelukkig de  
mens die Hij bereid en wakende vindt.

Met dankbare gevoelens zullen we steeds te-  
rugdenken aan deze duurzame overledene, als  
trouwe en goede echtgenoot als liefhebbende en  
voorbeeldige vader, als een medeburger van  
plicht, eerlijk in zijn levenswandel, minzaam  
in zijn omgang, zijn gediensdigheid en vriendelijk-  
heid verwierven hem ieders vertrouwen. Kalm  
en buitengewoon geduldig heeft hij zijn jaren-  
lange ziekte gedragen, in de grootste kalmte is  
hij onvoorzien de zachte dood ingegaan tot een  
ander en beter leven.

Beste vrouw, zoon en schoondochter, ons af-  
scheid is zo plots en onverwachts. Samen heb-  
ben we al die jaren gelukkig geweest, ons lief  
en leed gedeeld, ik dank U voor al de toewij-  
ding en goede zorgen, die mijn lijden en ziekte  
zozeer hebben verzacht. Voor mij zal het troos-  
ten zijn te weten dat ge elkaar verstaat en  
liefhebt. Wees de steun en troost van moeder.  
Vergeet me niet in een vroom gebed.

Duurbare familieleden en vrienden. Het wa-  
re geluk is hier van korten duur. Wat ik niet  
meer kon doen, zeg ik nu, hebt allen oprech-  
ten dank en vaartwel in dit wereldtij. Tot weer-  
ziens in het beloofde Vaderland !



De families AUSTRÆTE, HEYSE, DE RIDDER  
en GAUQUIER,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.