



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van de Heer

Robert AUSTRÆTE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA ROMAN,

geboren te Opbrakel op 31 januari 1908 en
onverwachts overleden te Brakel
op 15 april 1974,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Sterven is heengaan uit het huis waarin we leven, uit het midden waar we wonen, uit de omgeving van mensen en dingen waarmee we vergroeid zijn. Sterven is alles achterlaten, alles behalve onze goede werken, want getuigt de H. Schrift : « Zalig de doden die in de Heer sterven, want hun werken zullen hen volgen ».

De dierbare overledene heeft ons allen verlaten na een voorbeeldig leven van stoere werkzaamheid en hechte huwelijksliefde.

Hij is uit dit leven heengegaan, maar uit de gedachten van zijn familie is hij niet verdwenen.

Vaarwel, dierbare echtgenote, die al die tijd uw lief en leed met mij deelde, en gij mijn beste kinderen, kleinkind en familieleden, die mij genegen waart, vaartwel en bidt voor mij.

Mevrouw Robert AUSTRÆTE, geboren Maria
ROMAN, zijn echtgenote.

De Heer en Mevrouw Robert SCHOUTTETEN-
AUSTRÆTE en dochter Marleen,
zijn kinderen en kleinkind.

De families AUSTRÆTE, ROMAN, HEYSE en
DUSONG,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Namis op woensdag 8 mei te 19 u.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel