

Wie God vreest moet de dood niet vrezen :
want zij zal hem een bron van geluk zijn. (Eccl. I)



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Valère BACKAERT

weduwnaar van wijlen Mevrouw Marie Eeckhout,
geboren te Baeygem, de 26 Februari 1875
en godvruchtig overleden in de Kliniek
te Opbrakel, de 24 October 1949,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Beziel met een levendig geloof, met hart en
ziel aan den godsdienst vastgekleefd, wandelde
hij in alle rechtzinnigheid voor God en de
mensen.

Voorbeeldige huisvader was hij bezorgd voor
zijn huisgezin en zijn kinderen. Hij had het grote
geluk een zoon priester te zien, bij wien hij
hoopte zijn laatste jaren in stille huiselijke
vreugde te mogen doorbrengen. Doch God
heeft er anders over beschikt, een ongeneesbare
kwaal overviel hem, met verdueligheid en kalm
gemoed, doorstond hij al zijn pijnen en smarten
gans onderworpen aan den wil van God.

Dierbare kinderen, samen met moeder heb ik
voor u gewerkt en gezorgd, toont nu uw liefde
met voor ons te bidden, gij vooral mijn zoon,
priester, gedenk ons aan het altaar des Heren.

En gij allen, mijn dierbare familieleden en
vrienden, weest mij inachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust. (7 j. en 7 q. afl.)

Uitg. Surdiacourt L., koster, St-Maria-Lierde.

De familiën **BACKAERT, ECKHOUT, DE BOSSCHER, DE LASSASIE** en
BLYAU danken U voor de blijken van deelneming, hun
betoond bij het afsterven van

MIJNHEER
Valère BACKAERT