

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm u onzer. (Lit.)

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

CYRIEL BAECKELANDT

echtgenoot van Mevrouw

ALICE CORNELIS

geboren te Nederbrakel de 20 April 1884 en
er godvruchtig overleden de 12 December 1953.
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

OUD-STRIJDER - INVALIDE 1914-1918.

Ridder in de Orde Leopold II.

Vuurkruis — Oorlogkruis.



De dierbare overledene was ellendig gewor-
den: rusteloze dagen en bange nachten bracht
hij door, maar hij stelde al zijn betrouwen op
Gods Goedheid en Barmhartigheid en dat bracht
hem zielevrede, de zoetste troost in het stervens-
uur.

Hoe wijs en verstandig is de mens die zijn
stervensuur steeds voor ogen heeft en zich da-
gelijks door een godvrezend en kristelijk leven
tot dit ontzaglijk oogenblik van zijn dood voor-
bereidt! Want de dood leert ons zo sprekend
dat hier op deze wereld alles ijdel is, behalve
God te dienen en Hem te beminnen,

(Nav. van Christus.)

Mijn dierbare Echtgenote, beminde Kinderen,
Ik meende nog menige jaren een schone oude
dag te zullen mogen genieten, doch O. L. Heer
heeft het anders geschikt. Laten we voor Gods
Heilige schikkingen buigen, hoe lastig het ook
moge zijn. Vaart allen wel, en leeft braaf, deugd-
zaam en kristelijk. Hebt dank voor uwe edelmo-
edige zorgen. Bewaart uw aandenken in uw hart
en bidt veel voor mij, vooral des Zondags in
de H. Mis. — Tot weerziens in de Hemel,

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De 4 akten a. u. b.



Mevrouw Cyriel BAECKELANDT,
geboren Alice CORNELIS, kinderen en
kleinkind;
De Familiën BAECKELANDT-
CORNELIS;

Danken U voor de bliken
van oprechte deelneming
door U Betoond.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.