



TOT VROOM AANDENKEN VAN

MEVROUW

GABRIËLLE BACKELANDT

geboren te Nederbrakel op 24 november 1912  
en overleden te Elst op 11 april 1969, bediend  
met de H. Sakramenten der zieken.

Uit de diepten roep ik tot U, o Heer ! Heer,  
hoor mijn stem !

Laat uw oren gespitst staan naar de stem  
van mijn smeking.

Indien Gij de vergrijpen in 't geheugen be-  
waart, o Heer ! Heer, wie zal bestand zijn ?

Doch bij U is er voor de zonden vergeving,  
opdat men U met eerbetuging diene.

Ik hoop op de Heer : mijn ziel vertrouwt  
op zijn woord.

Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de  
wakers op de dageraad.

Meer dan de wakers op de dageraad wacht  
Israël op de Heer,

Want bij de Heer is er barmhartigheid, bij  
Hem is overvloedige verlossing.

En Hij zelf zal zijn volk verlossen van al  
zijn ongerechtigheden.

Beminde familieleden en vrienden, ik dank  
U voor de geduldige verzorging, waarmee gij  
mij omringd hebt. Uw gebed voor mij weze  
de enige band, die ons in liefde verbonden  
houdt.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families BACKELANDT, EVERAERT, LO-  
TENS en GOETHALS,

BEDANKEN.

Van der Stichelen - koster — Elst.