

« Leer ons, Heer, onze dagen naar waarde te
schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. »

Ps. 90

TOT VROOM AANDENKEN VAN

MEVROUW

Leopoldine BAECKELANDT

weduwe van wijlen

GUSTAAF ROELANDS

geboren te Nederbrakel, op 28 augustus 1889 en
godvruchtig overleden in het rusthuis te Brakel-
Zegelsem, op 24 januari 1980, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
zegen.

†

De families **BAECKELANDT, VANDERMAELEN,**
ROELANDS en BORREMANS,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

De dierbare afgestorvene heeft in haar vele
levensjaren de dagen naar waarde leren schat-
ten. De levenservaring, haar godsdienstigheid,
eenzaamheid en berusting schonken haar de
ware wijsheid en eenvoud van hart. De hoge
ouderdom na een welgevuld leven en de ziekte,
met veel geduld doorstaan, maakten haar rijp
voor de eeuwigheid. Haar dood was de kristelijke
bekoring van een verdienstelijk leven.

Ze heeft het in dit leven niet gemakkelijk ge-
had, ze heeft er zich moedig doorheen geslagen.
Ook in moeilijke omstandigheden heeft ze er het
beste willen van maken.

In tegenslagen en moeilijkheden waren haar
diep geloof en oprechte godsdienstigheid de
zichtbare tekenen van een eenvoudig en eerlijke
gemoedsgesteltenis. De laatste weken van haar
ziekte was ze zeer geduldig. Ze heeft nog veel
gebeden en is dan vreedzaam van ons heen ge-
gaan om bij de hemelse Vader haar verdiende
beloning te ontvangen.

Beste familie en vrienden, bij het afscheid uit
dit leven denk ik dankbaar terug aan de vele
jaren die Gods goedheid mij heeft geschonken.
Ik dank u voor uw genegenheid en vriendschap
die ik mocht ondervinden. Voor u allen wil ik
bidden vanuit het hemels Rusthuis.

Ook de Zusters en het verplegend personeel
van het rusthuis te Zegelsem blijf ik dankbaar
gedenken voor hun goede zorgen en liefdevolle
bekommernis. De goede God zal het hun lonen
in overvloed.