



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marcella BAECKELANDT

geboren op 4 november 1919 te Elsene en
godvruchtig overleden te Schaarbeek op
20 februari 1984,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Ook voor Marcella is het uur van de gro-
te overtocht aangebroken.

Voor de niet-gelovige is dit moment het
einde van alles, de venietiging. Voor ons,
gelovigen, is het echter het grote begin, de
aanvang van het leven dat nooit een einde
kent en tevens een gelukkig bestaan is in
de heerlijkheid van de Hemelse Vader.

Als mens omringen we onze overledene
met onze eerbied en onze genegenheid, met
onze liefde als dank voor alles wat ze
voor ons gedaan heeft. Als christenen be-
geleiden we haar met ons gebed tot bij
onze barmhartige hemelse Vader.

Met de Kerk bidden we voor al onze over-
ledene medegelovigen en nu in 't bijzonder
voor Marcella: « Heer, gedenk onze broe-
ders en zusters die reeds ontslapen zijn in
de hoop der verrijzenis, ja alle afgestorve-

nen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen
aan en laat hen verschijnen in het licht
van uw gelaat ».

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor
ons..., nu en in het uur van onze dood.

De families
DUMONT, BAECKELANDT, CORNELIS
danken U.

Begrafenissen RAOUL, Marktplein, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel