

*Wij weten dat God alles ten goede leidt
voor hen die Hem liefhebben.*



Vroom aandenken aan

Mevrouw

Maria, Cesarine BAECKELANDT

weduwe van De Heer

Michel BROWAEYS

Geboren te Zegelsem op 13 juli 1925

en thuis in familiekring overleden

op 5 november 1996,

voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

Eindelijk is de Heer, haar Heer gekomen. Zij stond klaar om hem te ontvangen. Lange dagen en nachten zijn voorbij. Haar laatste maanden waren vol lijden. De kracht dit te dragen was haar geloof in God, haar hoop op 't kruis van Christus en het eens delen in de verdiensten van Zijn Heilig Lijden.
Innig vroom, was zij bewust dat in de Voorzienigheid

God ieder op aarde zijn taak beleefd. Zij aanvaardde dan ook met vertrouwen het aardse gebeuren met al zijn wisselvalligheden : diep gelovig wist ze gans haar doen, in dienst te stellen, voor de kinderen, kleinkinderen en familie.

Een moeder uit de duizend. Ze bracht een stukje hemel op aarde. Haar goedheid, haar eenvoud, haar liefde, haar woordeloos voorbeeld van gebed, rozenkrans, zelfs de laatste weken haar bedevaart naar Broeder Isidoor. Haar huis was het toevluchtsoord voor allen. Zo zal het beeld van onze goede moeder in ons hart gebeiteld staan.

De glorie van de wereld zocht ze niet :

wel goed zijn en genegen voor ieder die haar benaderde.

Wat was ze gelukkig met de bezoeken van priesters, kinderen en kleinkinderen.

Moge de Heer nu haar woorden gebruiken en zeggen :

«Blij dat ge gekomen bent.»

we wensen het haar van harte toe.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, familie, hebt dank voor alles.

Blijft mij indachtig in uw gebeden.

Ik ben nu gelukkig bij vader.

O.L.Vrouw, moeder van Smarten bekom ons een goede en heilige moeder.

*Voor uw aanwezigheid en gebeden danken u van harte
de families Baeckelandt, Browaeys, De Bock, en Hertekamp*

*De namis zal opgedragen worden op zaterdag 14 december
om 19 uur in de parochiekerk Sint-Ursmarus te Zegelsem*

