

†

Het is goed Gods naam te bezingen

(ps g 1.)

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

RENAAT MARIA BAECKELAND

Derde ordeling van St. Franciscus
van Assisi

Vereerd met de Zilveren Medaille
van Sint-Bavo

Ridder in de orde van Leopold II
Lid van het parochiaal zangkoor.

weduwnaar van mevrouw

ELISA VAN ECKHOUTTE

echtgenoot van mevrouw

MARIA CHRISTIANE BAECKELANDT

geboren te Gent op 8 januari 1903
en naar zijn Schepper teruggekeerd
op 24 april 1977.

Heer God, dit afscheid, hoe droevig ook,
wekt toch bij ons allen, die hem kenden,
een diepe dankbaarheid.

Dank Heer, omdat hij een goed echtgenoot
en vader was, rechtvaardig en mild, zorgend
en bemoedigend, attentievol en wijs, met een
hart dat klopte voor ieder mens, bijzonder
voor de meest behoeftige.

Dank Heer, omdat hij een plichtsgetrouw en

stipt man was in de Gentse havendienst,
waar hij zoveel jaren zijn verantwoordelijk-
heid heeft opgenomen, met grote nauwgezet-
heid en toch met veel begrip voor zijn onder-
geschikten.

Dank Heer, omdat hij een innig vroom man
was, die meer dan een halve eeuw uw lof ge-
zongen heeft, vooral in zijn geliefde Berna-
dettekerk.

Nu is ze stom, de stem
van wie zo menigmaal
U, Heer, geloofd heeft en geprezen.
Zijn laatste zang :
— een vreugdelied is het geweest —
omdat Gij zijt verzezen.
Een andre stem
zingt nu voor hem
het treurig „requiem”.
Laat Heer, in eeuwigheid,
zijn lied voor U
een „Sanctus” zijn.

Dank Heer om de woorden die hij schreef in
zijn testament : „Ik schenk vergiffenis aan
allen die mij onrecht hebben aangedaan, en
ik vraag vergiffenis aan hen die ik soms na-
deel berokkend heb. Ik beveel mijn ziel de
Heer. Zorg dat niemand ontbreke op het
Goddelijke appèl, waar wij, verenigd, elkaar
mogen weerzien.”

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor hem.

De families BAECKELAND, VAN
ECKHOUTTE, BAECKELANDT en
ZWARTELE
danken.

Begravenissen en Crematies huis Cornelis
Gentstraat 173, St.-Amandsberg, Tel. 51.14.31