

Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. (Ev.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Alice - Maria BADIE

echtgenote van

Mijnheer Julien Aelbrecht,

geboren te Mater, op 26 Januari 1903 en in stichtende gevoelens van godsvrucht overleden te Nederename, op Palmzondag, 6 April 1952, getrouwt en gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De Heer heeft zijn trouwe dienaar geroepen op de dag van Zijn intrede in de heilige Stad, om samen met Hem haar intrede te doen in de eeuwige vreugde. Offervaardige liefde en grenzeloze toewijding, dat was het leven van deze dierbare echtgenote en moeder. Beproefd door het vroegtijdig afsterven van haar eigen moeder, had zij moedig de taak op zich genomen te zorgen voor haar broeders en zusters. Zij had moeders plaats ingenomen en is voor gans de familie steeds als een moeder gebleven.

Zij was een voorbeeldige huisvrouw en aan de opvoeding van haar kinderen besteedde zij de grootste zorg. Zij was diep-godvruchtig en ging zo graag naar de Heilige Mis, haar troost en steun. Wanneer de ziekte haar bezocht en haar het bijwonen van de goddelijke diensten onmogelijk maakte, dan zond zij haar kinderen zo dikwijls mogelijk naar de Mis en ter H. Tafel. In volle onderwerping aan Gods H. Wil aanvaardde zij haar lijden, en rustig en gelaten is zij God getemoet gegaan.

Mijn goede en trouwe Echtgenoot, al te vroeg zijn we gescheiden. Troost U door het gebed, want ik ben gelukkig in het samenzijn met God, en blijf U steunen in de strijd van het leven. - **Mijn lieve Kinderen**, gij weet hoezeer ik U bemind heb. Vergeet nooit de lessen van Uw moeder, blijft in vrede en godsvrucht verenigd en bidt voor mij. - **Dierbare Broeders en Zusters, Familieleden en Vrienden**, troost u : eens zien we elkander weder in de eeuwige vreugde.

Lieve Vrouwke van Kerselaar, toon dat Gij haar Moeder zijt.

Mijnheer Julien AELBRECHT ;

Mijnheer en Mevrouw André AELBRECHT-VAN
DE VELDE en kind Eddy ;

Mijnheer René AELBRECHT ;
Mejuffer Andrea AELBRECHT ;

De familiën BADIE, AELBRECHT, DE MEYER
en BATTIAU.

**BEDANKEN van harte voor de blijken
van christelijke en innige deelneming
hun betoond.**

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers