

Heer, uw Wil geschiede...

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

HILONA BADIE

echtgenote van Mijnheer

ROBERT VAN CAUWENBERGE,

geboren te Zegelsem op 18 november 1916 en
schielijk overleden te Oprakel op 27 april 1962,
gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Zij was de brave vrouw,
erkend door alle lieden,
zij sprak : de wil van God
in alles moet geschieden
oprechtelijk, en geen
die in haar werken vond
het minste wat het woord
haars harten tegenstond.

Het is een eer, het kind
van zulk een vrouw te wezen,
en volgt ge uw moeder na,
o kinderen, geprezen
verdient ge en trots te zijn,
om die u 't leven gaf :
zij leeft met ere nog,
al ligt ze diep in 't graf.

Zij ruste in vrede, ja,
in 't graf niet, maar hierboven,
zij hebbe al 't gene God
kwam winnen en beloven ;
die stierf en, op het kruis
gestorven, wees de baan
om, door het kruis, met Hem
de Blijdschap in te gaan. G.G.

Mijn dierbare echtgenoot en lieve kinderen, gij
weet hoe ik verlangd heb naar de genezing om nog
lang voor u te kunnen werken en zorgen. Het
heeft niet mogen zijn : de wrede dood heeft mij
plots van u weggerukt. Maar van uit de hemel zal
ik uw voorspraak zijn bij God. Beminde broeders,
zusters, alle familieleden en vrienden, betoont mij
uw blijvende genegenheid in uw dagelijkse gebeden.
Tot weerziens in de zaligheid des Heren.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



De families

BADIE, CAROBEL,
VAN CAUWENBERGE,
VAN WYMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, koster, Oprakel