

Wijs is deze die God vreest, en verstandig hij die vlucht wat kwaad is.



BID VOOR DE ZIEL

van

OMER BADIE

echtgenoot van

Theresia CAROBEL

geboren te Mater, de 12 Maart 1879 en godvruchtig overleden te Zegelsem, de 18 Juli 1949, versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De wijsheid is bij de bejaarde mensen te vinden, en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven. Maar de hoogste wijsheid en macht zijn bij God, raad en verstand zijn in zijn bezit.

(Job.XII 12-13)

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gelukkige ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot de volheid der dagen.

Hij was een man van geloof en vijand van het kwaad. Mijn goede Jezus ontvangt mijn ziel in genade, vergeef mij in overmaat uwer barmhartigheid, hetgeen ik U misschien nog schuldig blijf en spreek tot mij het verzoeningswoord van het kruis: "Heden nog zult gij met mij in het Paradijs zijn ..."

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen vaartwel; Mijn ballingschap is ten einde, ik ga tot mijn Schepper weder. Hebt dank voor de zorgen waarmede gij mij omringd hebt; ik zal bij God voor u bidden en gij, van uwen kant, gedenkt mij in uw godvruchtige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 dagen afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mevrouw Omer BADIE, kinderen en kleinkinderen;

De Familiën BADIE, CAROBEL, DE MARTELAERE en VAN HELLEPUTTE;

bedanken U voor de blijken van deelneming in de smartvolle rouw die hun treft.