



*Afscheid nemen...
is met dankbare handen
weemoedig meedragen...
al wat waarde heeft om niet te vergeten*

Dierbaar aandenken aan

MEVROUW

ANNA BAECKE

echtgenote van de heer MEDARD VAN ZELE

Geboren te Kaprijke op 26 januari 1912
en godvruchtig overleden te St.-Laureins
op 18 november 1993

Lid K.B.G. te St. Laureins en te Kaprijke
Lid K.V.L.V. te Kaprijke

Geboren in de Moerstraat... Heengegaan in de Moer-
straat... daartussen een leven vol wel en wee tussen
Kaprijke en St.-Laureins. Geboren op een hofstede...
Heengegaan op een hofstede... daartussen een leven vol
overgave en toewijding.

Als jongste van vijf groeide zij op in een diep-christelijke fa-
milie en werd vertrouwd met natuur, landerijen, dieren,
noeste arbeid en veel inzet.

Zij begeleidde haar zuster toen zij binnentrad in het kloos-
ter. Daar zou ze altijd fier over zijn en intens mee verbonden
blijven. Na haar huwelijk, in volle oorlogstijd, stond zij
haar echtgenoot bij in de uitbouw van de boerderij. Het ge-
zinsleven in al zijn dimensies kreeg er vaste vorm! Geloof,
overtuiging, beleving en vertrouwen kwamen tot volle ont-
wikkeling. Woorden als dienen, luisteren, bereidheid, gene-
genheid, waren geen holle woorden. Dat ondervonden
haar twee opgroeiende kinderen tenvolle. De verbonden-
heid met God en medemens was bijzonder groot. Dat uitte

zich ook in het verenigingsleven.

In de meest moeilijke omstandigheden was zij bereid zich
te ontfemen over grootouders en oom. Het werd een zeer
zware periode; weinigen zouden het haar hebben nage-
daan!

Jaren gaan voorbij... de kinderen gaan het huis uit, groot-
ouders en oom worden ten grave gedragen... de grootfa-
milie wordt herleid tot hun beidjes. De tijd was aangebren-
ken om, in de herfst van hun leven, de vruchten te plukken
van een rijk gevuld leven... geven en nog eens geven ver-
vangen door krijgen, ofschoon dit laatste moeilijk bleek.
Vader werd de klusjesman, techniker en fietsenmaker...
moeder ontving de mensen voor een verrijkende babbel of
voor een troostend of ondersteunend woord. Het werden
intens gelukkige jaren. De kinderen en vier kleinkinderen
waren haar trots. Zij had toch zo graag dat ze eens op be-
zoek kwamen.

Het ouderlijk huis werd een ontmoetingsplaats. Kaart-na-
middagen kregen er hun beslag. Het werd een leven vol
menselijke contacten. Langzaam maar zeker lieten zich
ook de sporen der jaren gevoelen. Opbeurende woorden
werden een steun, medische verzorging een noodzaak.
Toch was moeder intens gelukkig samen met vader in
1991 hun Gouden Huwelijksjubileum te kunnen vieren.
Afgelopen zomer was ze toch zo dankbaar nog eens met
de fiets te kunnen gaan bidden in de Kleemkapel, waar ze
toch zo graag naar toe trok. De laatste weken begaven
echter haar krachten... ze was klaar voor de Heer! Iedere
avond ging ze slapen met de rozenkrans... zo is ze ook die
laatste nacht ingeslapen. Moeder, wij zullen Uw warme
menselijkheid, vriendschap, genegenheid en steun erg mis-
sen. Wij zijn sprakeloos. Toch willen wij de Heer danken
voor zo een mooi en gevuld leven. Uw boodschap zal door
vader, kinderen en kleinkinderen verder uitgedragen wor-
den. OLV van Kleemkapel, wees haar voorspraak!

**De families
VAN ZELE, BAECKE, CLAEYS en DHAEYS
danken voor de bliken van deelneming en gebed.**

Rouwbegeleiding Calsyn, Sint-Laureins - tel. 377 75 79