

Moe geleden, moe gestreden,
legt Gij 't kranke hoofd teneer
troost nu binnen, trouwe dienares,
in de vreugde van de Heer!

†

Dit weze een vroom aandenken aan
Mevrouw

Germaine BAECKE

weduwe in het 1e huwelijk van de Heer
Richard GOETHALS
in het 2e huwelijk van de Heer
Marcel ANTHEUNIS

geboren te Kaprijke op 8 november 1906 en
godvruchtig overleden te Lembeke
op 3 maart 1986.

Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.
Zij was lid van de kristelijke bond der
gepensioneerden.

Wij buigen ons weer over het leven van een
eenvoudige en goede vrouw. Ook zij is eens
jong geweest en droomde van liefde, vreugde
en zón. Maar zeer vroeg kwam zorg, beproeving
en verdriet. Ook over haar leven zouden we
kunnen zingen: « Zij vond op haar wegen geen
bloemen gestrooid.., het werd haar niet ge-
spaard aan wat er in dit mensenleven aan leed
is te vinden ». Na een aantal jaren verloor ze
haar goede man... maar moedig heeft ze zich
ingezet voor haar jong gezin in gelovig ver-
trouwen... tot een nieuw begin haar leven en
opdracht kwam ondersteunen. En toen heeft ze
samen met vader de begonnen levenstaak ver-
der gezet, samen gewerkt en zich gegeven voor
de opvoeding en toekomst van hun beide kin-
deren. En als de tijd kwam van het wat rusti-
ger aan te doen, hebben zij hun erf doorge-
geven aan een van de kinderen en hadden het
geluk daar een rustige oude dag te mogen door-
brengen. Maar dan kwam weldra terug het kruis

cpdagen, moeder kreeg een slepende ziekelijk-
heid, maar was gelukkig om de trouwe verzor-
ging van haar dochter en de zorg van vader. Maar
ten slotte kwam terug het zware kruis: het
plots en onverwacht afsterven van vader. Toen
was het haar grootste troost thuis te mogen
blijven in het haar vertrouwde huis, omringd
door de zorg van haar goede dochter en haar
gezin. Gesterkt door haar groot geloof en ver-
trouwen in God, het regelmatig ontvangen der
HH. Sakramenten heeft ze moedig de harde
strijd van het lijden gedragen en is thans goed
voorbereid ten hemel genodigd, waar ze de
haren nu mag vervoegen. God geve haar de
euwige rust.

Mijn lieve kinderen, moeder dankt U allen voor
wat u in mijn leven voor mij geweest zijt,
dank vooral aan U, Magda, dit voor wat u in
de laatste jaren voor mij gedaan hebt... weest
mij nu allen indachtig in uw gebeden en weest
elkaar genegen.

Lieve kleinkinderen, grootmoeder volgt u van
hierboven in uw verder leven en hoopt op uw
gebed.

Lieve zusters, broers, familieleden en vrienden,
vaarwel en weest mijner gedachtig in uw ge-
beden, gij vooral mijn zuster aan de Heer ge-
wijd. Tot weerzien allen bij de Heer.

HEER, GEEF HAAR DE VERDIENDE RUST BIJ U
EN SCHENK HAAR DE VREUGDE VAN UW
KONINKRIJK.

De familie **BAECKE, GOETHALS, DHAESE,**
MARTENS, ANTHEUNIS en **DE BAETS,**

danken U voor uw aanwezigheid
en de blijken van medeleven.

Begraaf. R. De Pauw, Lembeke - tel. 77 13 45