

Bij God alleen kan ik rusten,
van Hem alleen komt mijn heil.



Dankbaar gedenken wij

ZUSTER RICHARDA

Martha Baecke

Zij werd geboren te Kaprijke op
7 januari 1911.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Deftinge op 19 maart 1939. Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde op 15 januari 1995.

Voor uw gebed en medeleven danken U :
Eerwaarde Heer Marchand, algemeen directeur
De Zustersgemeenschap van Deftinge
De families Baecke-Dhaese

Wij danken u, Heer,
voor Zuster Richarda, die ons zo dierbaar was.

Dank om haar diep geloof, haar innige verbondenheid met U elke dag van haar leven.

Als religieuze was ze een voorbeeld voor elke gemeenschap waarin ze leefde. Haar werk in de keuken deed ze met hart en ziel. Waar ze kwam, straalde ze vreugde en stille goedheid uit. Anderen gelukkig maken, was ook haar geluk. Ze had aandacht voor ieders nood en hield met moederlijke bezorgdheid van wie met haar werkte.

Toen ouderdom en ziekte haar tot rust verplichtten, aanvaardde ze haar lijden met geduld en overgave. Pijn werd stil gebed om kracht. We blijven Zuster Richarda een diepe bewondering toedragen.

De band met haar familie was innig en sterk. Ze leefde in vreugde en leed met allen mee en was dankbaar om de vele bliken van genegenheid die ze in de familie mocht ervaren.

Geef uw rust, o Heer
Geef uw vrede aan Zuster Richarda.
En dat het eeuwig licht van uw heerlijkheid
Voor altijd haar deel mag zijn.