



VROOM AANDENKEN

aan

## Mevrouw Alix BAEKE

weduwe van

de Heer Gaston PETIT

geboren te Mater op 29 januari 1905 en vredig  
in de Heer ontslapen te Meulebeke  
op 21 mei 1989,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

---

„ Gelukkig zijn zij allen,  
die, hemelwaards genood,  
in 's Vaders handen vallen,  
en leven, spijs de dood. ”

G. Gezelle

Voor alles wat moeder voor ons heeft gedaan  
en betekend, danken we God.

Laat ons bidden :

God, almachtige Vader, wij geloven en belijden  
dat uw Zoon gestorven is en uit de dood is  
opgestaan.

Verleen genadig, dat moeder, die U in dit  
geloof heeft gediend en nu in Christus is  
ontslapen, weer tot leven wordt gewekt  
en de volle vreugde vindt.

Door Christus, onze Heer. Amen.

Diep getroffen door uw medeleven,  
danken U voor uw gebed  
en uw christelijke deelneming,

haar kinderen,  
de families BAEKE en PETIT.

De NAMIS op donderdag 8 juni 1989 om 19 u.

Ename - Drukk. Vander Stuyft