

„Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
Mijn Vader zal hem liefhebben.
en wij zullen verblijf bij Hem nemen”
(Joh. 14,23)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Cyriel BAEKE

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Georgette RYCKBOSCH

geboren te Nukerke op 18 september 1907, en in
de Heer ontslapen te Ronse op 4 mei 1986,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

„Ja 'k heb niet zoveel meer tegoed

Blijkbaar toch een sterk voorgevoel van het naderende einde. Na als echtgenoot vele jaren het ziek-zijn en de zware zorgen van je echtgenote te hebben gedragen, wordt je moe en weerloos. Dat raakt ons in het diepste van ons wezen.

Cyriel is nu plots van ons heengegaan, ziekte, pijn en verdriet hebben ook hem getekend.

Nabijheid van kinderen en kleinkinderen verzachtte het lijden en was als een zonnestraal in zijn eenzaam en moeilijk bestaan. Altijd bleef hij plichtsgetrouw, werkzaam en vergevingsgezind het leven bekampen.

Heer onze God, nu dit mensenhart is stilgevallen, bevelen wij vader aan in Uw Goddelijke liefde. Gij

kent hem zoals hij was voor U en voor ons. Zijn godsvrucht, zijn bevrijding, zijn weemoed: wij bidden U: breek voor hem het Brood van de eeuwige vrede, laat hem delen in Uw blijvende vreugde, beloon hem voor al het goede, dat hij voor zijn medemensen heeft gedaan.

Wees Gij ons licht en onze sterkte, dat uw Goede Geest ons blijvend gegeven mag zijn, om dagelijks trouw en vreugdevol uw wegen te gaan.
Dat wij elkaar weerzien in uw eeuwige vreugde.

H. Maria, Moeder van Jezus,
bid voor mij en neem mij onder uw bescherming

Uw aanwezig zijn en gebed waren ons een troost.

De kinderen, kleinkinderen en familie.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse