

"Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer"

+

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Zoë BAEKE

weduwe van de Heer Maurice Eeckhout  
Geboren te Mater op 13 december 1899 en  
schielijk overleden te Mater op 24 juni 1989  
gesterkt door het gebed van de H. Kerk in de  
hoop op eeuwig leven.

Moeder, Gij hebt tijdens Uw bestaan  
toch zoveel voor ons gedaan.

Moeder, Gij hebt ons in Uw leven  
toch zoveel vergeven.

Moeder, Gij had toch steeds zoveel geduld  
vergeef ons onze schuld.

Moeder, Gij zijt nu heengegaan  
Uw herinnering zal nooit vergaan.

Heer, leid haar bij haar hand  
in Uw beloofde land.

Lieve moeder en grootmoeder,  
je plots heengaan kwam zo onverwacht...,  
het maakt ons stil in weerloos verdriet.  
Steeds was je één en al bezorgdheid voor ons:  
ons werk, onze studies en het dagelijkse leven op  
de boerderij. Ondanks je hoge leeftijd kende je  
geen rust... je wou immers dat wij het beste van  
ons leven maakten, je vergat jezelf volledig voor  
de anderen. Je laatste woorden waren: ... en  
Nathalie ? ...

Het verlies van pépé, nu bijna tien maanden  
geleden, heb je nooit volledig kunnen verwerken.  
Na meer dan zestig jaren gelukkig te hebben  
samengeleefd, kwam zijn sterven veel te hard  
aan. Als een bloem verwelkte je toen beetje bij  
beetje. Nu ben je opnieuw verenigd met hem in  
de hemel, in alle verdiende rust.

Je kreeg het voorbijje jaar veel te verduren: je  
verloor niet alleen pépé, maar ook je twee  
zusters en je beste vriendin. Zelfs jouw sterkte en  
Christelijk geloof konden deze pijn niet trotseren.  
We zullen je missen elke dag in kleine, een-  
voudige dingen, maar in ons hart zul je met ons  
samenblijven.

Katrien.

De familie dankt U voor uw deelneming en  
gebed.

De namis wordt opgedragen op zaterdag 22 juli  
1989 om 9.00 uur te Weiden.

Begr. Fun. Vanquickenborne, Petegem  
Drukkerij Vuye