

Onze Vader die in de Hemelen zijt... Uw wil
geschiede op aarde als in den Hemel.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Gabrielle-Alice BAEKELAND

echtgenote van

Mijnheer Hilloné MARYNS

Geboren te St Maria-Horebeke op 14 januari 1904 en
godvruchtig overleden te Leupegem op 26 november 1958
voorzien van de rechten onzer Moeder de H. Kerk

— — —

Als een dief midden in de nacht komt de Heer en za-
lig diegene die bereid gevonden worden om voor Zijn
rechterstoel te verschijnen.

Haar leven lang heeft zij gewerkt en gezwogen aan
de zijde van haar levensgenoot, hem steunend en op-
beurend als het leven hard was; voor haar kinderen
was zij een teerhartige en zorgzame moeder. Zij was
goed en levensmoedig, zij was hartelijk en behulpzaam
voor allen. De goede God zal zijn dienares in barmhar-
tigheid omwille van haar goede werken opnemen in de
eeuwige vreugde, daarvoor bidden haar nabestaanden
en vrienden.

Teergeliefde echtgenoot, treur niet om mij als deze
die geen hoop hebben; vertrouw op God. Na een leven
van arbeid meenden wij samen in geluk van ons werk
te mogen genieten, en op 't ogenblik dat wij menen het
toppunt bereikt te hebben komt de onverbidde lijken
dood ons geluk verstoren. Lieve kinderen steun dan
uw diepbeproefde vader en wees gij zijn troost. Draag
al de liefde welke gij voor mij hebt gehad over op uw
goede vader.

Duurbare familieleden en vrienden, de droeve mare
van mijn onvoorziene dood zal U diep getroffen heb-
ben, onderwerp U aan Gods wil en bid voor mij. Van
harte dank ik U allen voor al de genegenheid waarme-
de gij mij hebt omringd. Ik zeg u allen tot weerziens
in 't eeuwig leven.

Mijnheer Hilloné MARYNS;

Mijnheer en Mevrouw Roger MARYNS-BEATSE;

Jonge Heer Noël MARYNS,

De families BAEKELAND, LODENS, MARYNS, THIENPONT

*denken U van harte om uw geboden
en uw blijken van innige deelneming.*

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabant, Leupegem.