



Dankbaar gedenken wij

**Omer BAEKELAND**  
**weduwnaar van Emilie Vlaeminck**

geboren te Etikhove op 15 mei 1899  
en overleden in zijn huiskring te Oudenaarde (Edelare)  
op 27 augustus 1997,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

—

Jozef en Paula BAEKELAND-VANDER MEIREN,  
kinderen en kleinkinderen,  
Hubert en Christiane BAEKELAND-MINNAERT,  
kinderen en kleinkinderen,  
Germain(†) en Maria STEVENS-BAEKELAND,  
kinderen en kleinkinderen,  
Stefaan BAEKELAND,

danken u voor uw gebed en  
uw blijken van medeleven.

Ik heb gekend die oude, grijsgedaagde,  
die felle, goede, welgezinde man;  
die blijde ouderling, die sterke, onversaagde,  
die edele mens, die christen ! Ik en kan  
geen dag mij brengen die ik leefde weer te binnen,  
dat hij niet oud en sterk, en jong en was van geest :  
hij scheen onsterfelijk.  
Hij stierf niet, hij verdween; hij krankte niet,  
maar zwijgend zo scheen hij,  
almeteens verrukt, als naar een stem  
te luistren, die hem sprak onhoorbaar... totdat, hijgend,  
hij eindelijk henentoog, hij, 't beste deel van hem,  
zijn edele en vranke ziel ! - Vaarwel dan oude vader,  
ga, ga, wij gunnen 't u bij duizenden, bewegend  
van droefheid, blij nochtans : treed God voor altijd nader,  
en blijf met ons, in Hem, onsterfelijk vereend !

*(naar Guido Gezelle)*

