



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Louis, Alphonse BAEKELANDT

weduwnaar van Mevrouw
Maria, Cecilia, Hortense DE MEULEMEESTER
geboren te Ellezelles op 12 september 1896
en godvruchtig overleden in kliniek St.-Elisabeth
te Zottegem op dinsdag 27 februari 1990.
Gewezen kerkmeester van Maarke-Kerkem.

Marcel en Marie-Louise HERMAN - BAEKELANDT,
kinderen en kleinkinderen,

Frans en Agnes
VAN DEN HAESEVELDE - BAEKELANDT,
kinderen en kleinkinderen,

Paula BAEKELANDT, kinderen en kleinkinderen,

Marc (†) en Jacqueline BAEKELANDT - D'HONDT,
kinderen en kleinkinderen,

Robert en Jenny BAEKELANDT - SPIERS,
kinderen en kleinkind,

De families BAEKELANDT - FENAUX,
DE MEULEMEESTER - DENHAENE,

danken U voor de blijken van medeleven.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oud.

God, Vader van alles wat leeft,
we danken U voor deze dierbare man
die nu niet meer met ons leeft
en die zo heel onverwacht
van ons is heengegaan.

Hij heeft ons hart geopend
voor al wat mooi was en goed en waar.
Leer ons verder in zijn spoor te leven,
opdat hij in ons midden zou blijven spreken,
en niets door zijn sterven verloren zou gaan.

Laat hem verder leven
in het hart van zijn geliefde kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,
die zijn levensvreugde waren.

Nu is hij voor altijd bij U, God,
en leeft met Jezus onze Heer.

Namis op zaterdag 31 maart 1990 te 18.30 uur in
de Sint-Eligiuskerk van Maarke te Maarkedal.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde