

Daar moet toch ergens, zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn
waar het altijd lente is en morgen
en wij aan Vaders hart geborgen
ontwaken van verdriet en pijn.

†

Dank aan de Heer
voor onze echtgenoot en vader

Remi, Daniël BAEKELANDT

**echtgenoot van Mevrouw
Margaretha MEULEMEESTER,**

geboren te Zegelsem op 23 november 1927
en godvruchtig overleden te Oudenaarde in het
Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis op 18 januari 1987.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Bond Kerk en Wereld.

Wie is niet onder de indruk van dit spoedig
afsterven, een man zo sterk als een boom, met
het hart van een moeder op zo een korte tijd
neergesmaakt en ons voorgegaan naar ons aller
eeuwige bestemming. Daniël was een eerlijk,
fijngevoelige en dienstvaardige echtgenoot,
maar vooral een harde werker, altijd paraat
ook na zijn werk om bij te springen, want
werken was zijn leven, een dienstwilligheid
zonder grenzen. Steeds recht door zee, was
hij gevoelig als een kind, meelevend met lief
en leed van de kinderen, familie en vrienden.
De laatste maanden waren een kruisweg, dik-
wijls heeft hij gebeden: « Heer ik begrijp

het niet, maar uw wegen zijn anders, ik blijf
vertrouwen op U ». En dan die zondagmorgen
is de Heer zelf gekomen. Zovele jaren was
Daniël, samen met vrouw en kinderen op post
in de H. Mis de zondagmorgen om naar de
Heer te gaan. Hij was voorbereid voor de ont-
moeting met de Heer. Zulke doden sterven
niet, ze gaan met de Heer over naar het
andere, het eeuwige leven. God is zijn vrede
geworden. Dierbare echtgenote, samen deelden
wij « voor » en het « tegen » van het leven.
Het is een harde slag voor u alleen te blijven.
ik dank U. Moge God en onze kinderen u ver-
lichting en steun zijn. Beste kinderen en klein-
kinderen, ook jullie dank ik ten eerste voor
de steun en troost die gij mij bracht. Tot
weerziens in de hemel. Familieleden, goede
geburen en kennissen, het leven kan hard
zijn, maar uw aller genegenheid en vriend-
schap maakt het leven ook schoon, dank u.
Vaart wel en laten we mekaar nooit vergeten.
Gedenk me in uw gebed.

Uw medeleven in rouw en gebeden, tijdens
deze droeve dagen waren voor ons een grote
steun, hiervoor danken u :

De families
BAEKELANDT-MEULEMEESTER,
DE BOCK-VAN HERCK.

Namis : zondag 15 februari 1987 om 9.30 uur.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel