

Vader, Uw wil geschiede!



BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

RICHARD BAEKELANDT

echtgenoot van Mevrouw
MARIA DE BOCK

geboren te Zegelsem, de 6 augustus 1876, en er haastig overleden, de 13 november 1966, voorwaardelijk gezalfd met het H. Olieel.

Opgeëiste 1914-1918.

«Gedurende deze novembermaand, de laatste van het liturgisch jaar, gedenkt de H. Kerk op bijzondere wijze haar afgestorvenen, en zij maakt hiervan gebruik om de levenden te onderrichten en heilzaam te doen nadenken over ons stervensuur....

«De dood is de onweerstaanbare bode van de almachtige God. Niet de natuur, maar alleen God stelt het uur van ons afsterven vast. Wellicht op geen ander ogenblik van ons leven spreekt Gods soevereiniteit zo onweerstaanbaar tot ons als in het vaststellen van ons stervensuur....

«Hoe troostrijk is de dood van de christen die binst zijn leven gestreden heeft om zijn geloof gaaf te behouden....»

Zo werd op die zondagmorgen voorgelezen in de parochiekerk terwijl de gelovigen, en ook zijn kinderen, zaten te luisteren en na te denken. En ongeveer op dat ogenblik was de oude man opgestaan, hij wankelde en viel onder het oog van zijn oude, ziekelijke en nietsvermogende echtgenote, hij sprak geen woord meer... en dit was het einde.

Wij hebben Richard gekend als een ietwat zonderlinge man, maar ook als een taate, noeste werker; een van die van die echte «fransmans» die hard hebben gewerkt voor vrouw en kinderen, een die met verbeten-

heid en met een zekere koppigheid het harde van het leven aanpakte en er zich wilde doorslaan. Tot de laatste dag van zijn leven heeft hij willen werken en zorgen, en niemand mocht hem hierin helpen. Eigenaardig misschien, maar toch moedig en schoon.

Ook in het beleven van zijn christen-zijn volgde hij dezelfde lijn. Niet alleen gebed in zijn persoonlijk leven, doch weerom met verbeterheid en koppigheid verzamelde hij al zijn krachten om toch maar de zondagmis te kunnen bijwonen en dan ging hij gaarne eens te biechten en te communie. Slechts wanneer het niet anders meer kon stemde hij er in toe thuis de heilige sacramenten te ontvangen, zoals ook nog enkele dagen vóór zijn afsterven.

Duurbare echtgenote, mijn sterven was pijnlijk voor u, en zonder een laatste woord heb ik u verlaten. Ik dank u voor alles wat gij voor mij geweest zijt en gedaan hebt. **Geliefde kinderen**, met een dankbare herinnering aan uw liefde en uw genegenheid ben ik heengegaan. Helpt moeder nu nog meer dan vroeger en bidt voor mij, vooral in uw heilige missen en communisn.

Heer, geef hem de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hem verschijne!

Dat hij ruste in vrede! Amen.

Mevrouw Richard BAEKELANDT,
geboren Maria DE BOCK, zijn echtgenote;

Mijnheer en Mevrouw Albert CASIERIS-BAEKELANDT
en kinderen Lucien, Linda, Eddy, Freddy en Patrick,

Mijnheer en Mevr. Michel BROWAEYS-BAEKELANDT
en kind. Jeannette, Daniël, Godelieve en Marleen,

Mijnheer en Mevr. Daniël BAEKELANDT-DE MEULE-
MEESTER en kinderen Luc, Marc, Michel, Carine
en Dirk, zijn kinderen en kleinkinderen;

De Families BAEKELANDT en DE BOCK,

**Danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden in hun rouw.**