

Ik heb mijn hoop op U gesteld, o Heer; in uw handen beveel ik mijn ziel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## ACHIEL BAELE

echtgenoot van Mevrouw

ROMANIE MATTHIJS

geboren te Strijpen de 5 mei 1875 en godvruchtig overleden te Elene de 3 oktober 1958, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Een onverdroten werkzaamheid was het meest opvallend kenmerk van deze man. Niet meer te kunnen werken op zijn boerenbedrijf is in zijn laatste levensdagen wel zijn grootste kruis geweest. Zijn diep ingeworteld kristelijk geloof deed hem alsdan meer dan ooit zijn zekere toevlucht nemen tot het gebed. Hoe menigkeer zijn zijn huisgenoten hiervan de onopgemerkte getuigen geweest terwijl zij hem in stilte weesgegroeten hoorden prevelen. Dit is voor de zijnen een blijvende troost en voor hem zal dit gebed geweest zijn de deur van de hemel.

Wat zijn zij gelukkig die U vereren. o Maria! Gij zijt onze troost in dit tranendal, onze bescherming in de uur van de dood, die Gij zacht en gelukkig maakt. (H. Bonaventura)

Duurbare Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, de Heer roept mij tot hem terug; ik blijf U beminnen en bedank u voor uw duurzame genegenheid en liefdevolle zorgen en beveel u aan God en Zijn zegen; gedenkt U mijner in H. Mis en gebeden.

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, bid voor ons!  
(300 d. afl.)



Mevrouw Achiel BAELE-MATTHIJS. zijn echtgenote  
Mijnheer en Mevrouw Albert VAN DEN BOSSCHE-BAE-  
LE en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Emiel BAELE-DE SPIEGELEIRE  
en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Remi BAELE-VAN DEN HAUTE  
en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Gentil LAGAERT-BAELE en  
kinderen, zijn kinderen en kleinkinderen  
De families BAELE, MATTHIJS, VAN CROMBRUG-  
GE en DE BREMME,

### bedanken

voor de bliken van genegenheid hun betoond in  
de diepe rouw die hen heeft getroffen.

---

Uitg. R. De Brabander, Balegem.