

" Aanhoor mijn bede, Heer,
Gij zijt getrouw ; let op mijn smeken,
verhoor mij omdat Gij rechtvaardig zijt. ,,
Psalm 143,1.



GEDENK VOOR GOD IN UW GEBED
ZIJN TROUWE DIENAAR
DE HEER

ALBERT BAELE

echtgenoot van Mevrouw
MARGUERITE VAN DE VELDE

geboren te Strijpen op 9 maart 1919 en god-
vruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth
te Zottegem op 19 november 1981, gesterkt
door de H.H. Sakramenten der Zieken.

Rustend Veldwachter
Oud-Strijder 1940-1945

Stichter en Voorzitter van de Nationale Strijders-
bond afdeling Strijpen

Vereerd met de volgende eretekens :

Het Erekruis en de Rozet N.S.B.
De Bronzen Erkentelijkheidsmedaille van het
N.W.O.S.

Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945
met Twee Gekruiste Sabels

De Medaille van de Oorlogsvrijwilliger - Strijder
De Medaille van de Militair, strijder van
de oorlog 1940-1945

De Medaille van Gewapend Weerstander
Het Burgerlijke Eretoken Medaille 2de klasse
De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II
Het Gulden Eretoken N.S.B.

Vrome mensen vechten en blijven weerbaar voor
onze vrijheid. Christus zelf gaf zijn leven ; voor
de vrijheid heeft hij ons vrij gemaakt. Zo deed
Albert en moedigde velen aan tot dezelfde inzet
en eensgezindheid. Voor hem was veldwachter-
schap en de Nationale Strijdersbond, de kans en
het instrument tot groter dienstbaarheid, tot socia-
le en culturele verheffing van zijn medemensen.
Samen met de bestuursleden van de plaatselijke
N.S.B. deed hij ontelbare stappen en tussenkom-
sten tot meer welzijn, voor weduwen en wezen,
voor jongeren en gepensioneerden. Eerlijk en
vrank tot rechtvaardigheid, moedig en durvend,
vergat hij zichzelf in de zorg en inzet, voor wie
maar enigszins beroep op hem deed. - " Dank U,
goede vriend ! ,,

Zijn gezin was zijn hart, zijn veiligheid, zijn gave
en zijn vreugde. Tot ver buiten Strijpen, wordt hij
geëerd en geprezen om zijn staag werken, om zijn
radikale solidariteit. Gelukkig, wie zijn trouw aan-
durft !

" Heer God, wij danken U, om zoveel rijkdom
aan eigenschappen in verbondenheid met U,
door Albert tot ontplooiing gebracht. Wij vragen,
geef hem het mooiste ereteken dat een mens
dromen mag, geef hem Uw heerlijkheid, omhels
hem, als Uw zoon, Jezus, geef hem Uw vrijheid
en vrede. ,,

Mevrouw Marguerite Van De Velde,
Luc en Jacqueline De Cooman-Baele en kinderen,
André en Rita Baele-Moereels en kind,
Herman Baele,
Marc Baele,
Noël Baele,

De families Baele, Van De Velde, De Muyter en
Van Crombrugge,
danken U voor uw deelneming en gebed.