

Ik geloof in de verrijzenis van het vlees en 't eeuwig
leven, Symbolum

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

ALICE BAELE

weduwe van Mijnheer

JOZEF POTVIN

Geboren te Velzeke, de 17 Maart 1897, en aldaar
godvruchtig overleden de 4 Juni 1954.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



De duurzame overledene was een godsdienstige en
deugdzaam vrouw, een voorbeeldige echtgenote en
zorgvuldige moeder. Haar heel leven is geweest een
grote en edelmoedige zelfverloochening en opoffering.
Zolang ze kon was ze moedig en naarstig aan 't werk
en heeft haar brood in ledigheid niet geëten. Zij was
rechtvaardig in handel en wandel en daarom door
iedereen geacht en bemind. Haar gedachtenis zal in
zegening bewaard worden.

O Maria, Gij waart mijn troost in de droefheid,
mijn toevlucht in de beproevingen, nu zijt Gij de hoop
mijner zaligheid.

Open haar, o Heer, de deur des Hemels, en maak
dat ze zich verheuge met uw heiligen in de eeuwige
glorie. (Offi. Def)

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, te vroeg
helaas! werd ik U ontnomen, bewaart het aandenken
van uw moeder, die zo bezorgd was om uw welzijn.
Leeft altijd als goede christenen, onderhoudt de ge-
boden van God en zijn Kerk, Bemint elkander en de
vrede des Heren zal met U zijn. Bloedverwanten en
Vrienden vaartwel! en weest mij indachtig in uw
gebeden.

H, Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d afl
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl



De Familiën BAELE ;
De Familiën POTVIN ;
De Familiën VAN DEN BERGHE ;
De Familiën KELLENS,

*bieden UEd. hun oprechte dank voor
de blijken van deelneming betoond
bij de smartvolle rouw die hen treft.*



Druk Oct. Schautteet Trapstraat Zottegem