



Dankbaar om alles wat hij voor ons heeft betekend
zijn wij in gebed verenigd bij het afscheid van

DE HEER

André BAELE

echtgenoot van Mevrouw
Marguerite WANZEELE

Geboren te Zottegem op 28 december 1914
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op zondag 14 februari 1999,
gesterkt met de laatste H. Sacramenten.

Lid van de Oudstrijdersbond 1940-1945.

Lid van Ziekenzorg.

Marguerite WANZEELE,

zijn echtgenote,

Edmond en Dolorès DE NOYETTE-BAELE,

zijn kinderen,

De families BAELE, WANZEELE, VAN LANCKER
en FACQUAT

*danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.*

Liefste pa,

Samen met ons ma was u de stichter van schoenhandel Baele, waar u heel fier op was. Het was een bloeiende zaak, gekend in vele gemeenten. Later, toen je de pensioenleeftijd bereikte, zette uw oogappel, je dochter, de zaak verder, terwijl je achter de schermen verder actief werkte ondanks je slepende ziekte.

De vele astma-aanvallen, hebben we samen kunnen overwinnen door altijd in uw directe omgeving te zijn en door de trouwe tussenkomst van je huisarts, welke dag en nacht voor je klaar stond. Ondanks de vele opnamen in het ziekenhuis, was je nooit alleen, steeds omringd door ma, je dochter, je schoonzoon en de naaste familie. Op hen kon je steeds rekenen en ze bezorgden je een enorme steun.

Uw dochter Dolorès heeft u met de beste zorgen omringd, en ze deed het zéér graag. Uw schoonzoon Edmond, uw beste vriend, waar je zielsveel van hield, waar je steeds kon op rekenen, was altijd paraat, niets was hem teveel.

We zullen je missen pa, want met ons viertjes waren we één echt team. U was een optimist, steeds goed gezind, het zonnetje in huis.

Samen met ons ma waren jullie een gelukkig stel, een droomkoppel welke 56 jaar stand hield. Bedankt vader.

je echtgenote, je dochter, je schoonzoon.
rouwc. porrez - uitg. van boxstaal, balegem