

En wil ik uw leven bezingen
dan worden mijn woorden een lied,
een lied van eenvoudige dingen,
van werken en vreugd en verdriet...
dan worden mijn woorden een kroon
mijn moeder, uw leven was schoon.



In Gods vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van Mevrouw

CELINE BAELE

weduwe van de Heer

THEOPHIEL MELKEBEKE

geboren te Velzeke-Ruddershove de 26 september 1885
en er zacht in de Heer ontslapen de 8 oktober 1970
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Boerinnenbond.

Er zijn mensen, die ook door vele bekommernissen en zorgen een schone rust bewaren. Het zijn de zachtmoedigen die in zich het evenwicht bewaren tussen onze dromen en de soms harde werkelijkheid. Zo was Celine, zij had de grote kunst geleerd het leven te aanvaarden zoals God het haar gaf. Als diepgelovige vrouw was zij verkleefd aan godsdienst en Kerk. Naar iedere hoogdag keek zij verlangend uit, om de Heer te ontmoeten. Wij weten, dat haar leven groot en rijk was in Uw ogen God, in dit uur van heengaan danken wij voor dit kommervolle leven dat zij voor haar gezin, familie en buurt heeft geleefd. Zonder de minste vrees heeft zij de dood zien naderen, want sedert lang was zij gereed om naar U, o God toe te gaan.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, geliefde familieleden op het einde van het aardse leven voelt men, hoe moeilijk het is de gevoelens van dankbaarheid uit te drukken, voor al de zorg en genegenheid die gij mij betoond hebt. In het kleine woordje « Dank U » ligt

zoveel van wat ik nog wou zeggen. Moge de Heer u allen die goed voor mij zijt geweest in mijn leven en mij op mijn ziekbed zo trouw ter zijde hebt gestaan, met zijn hemelse troost en zegen overvloedig vergelden.

Behoudt de onderlinge eensgezindheid in afwachting dat wij eenmaal samen voor goed bij elkaar zijn voor een eeuwigdurend geluk.

Beste buren en vrienden dank u en laten wij elkaar niet vergeten.

Vaarwel en tot weerziens.

H. Maria troosteres van de bedrukten, bid voor ons.

Voor uw deelneming in de rouw

en uw vurige gebeden:

danken U de Familieleden.

MELCKEBEKE ZOTTEGEM