

Zeer zelden gaat een kind terzijden van de baan,  
Dat moeder heeft gevolgd en vader nagedaan!

†

**BID TOT EEUWIGE VREUGDE VAN  
MIJNHEER  
CYRIEL BAELE**

echtgenoot van Mevrouw

**Mathilde De Temmerman**

geboren te Strijpen, de 29 november 1884 en zacht  
in de Heer ontslapen te St Goriks-Oudenhove, de  
20 mei 1963, voorzien van de H. Olie "in extremis,.

**Oud-Voorzitter van de Kerkraad  
Oud-Schepen van de Gemeente - Lid van  
verscheidene godvruchtige genootschappen.**

Vaderschap is naast de liefde tot zijn vrouw, de  
schoonste mannelijke ontroering, omdat hij met zijn  
sterke kracht het kleine en het zwakke leiden mag.

Vaderschap is de schoonste grootheid van de man:  
omdat hij het leven voortbracht en opvoedt en leidt  
naar zijn voltooiing. Hier is hij schepper, bouwheer,  
en zijn breedste blik vindt vergezichten in de on-  
sterfelijke ziel van zijn kinderen die geschapen zijn  
voor de eeuwigheid. God heeft wel heel bijzonder  
op hem gerekend, want de vader zet zich voort van  
geslacht op geslacht. Hij heeft hem opdracht ge-  
geven beelden te maken naar zijn eigen gelijkenis.

Die verheven levenstaak heeft deze evenwichtige  
echtgenoot en voorbeeldige vader behartigd met al  
zijn krachten van geest, hart en hand, met gewetensvolle levensernst en onkreukbare beginselvast-  
heid, met gezond verstand en verbeterd wilskracht,  
met mannelijk geloof en volwassen vertrouwen in

Gods Vaderlijke Voorzienigheid. Met vreugde zag  
hij het aantal kleinkinderen groeien: de eigen huis-  
kring werd nog met nieuw leven verrijkt vóór zijn  
heengaan. Wanneer de laatste jaren algemene ver-  
zwakking intrad, trok hij zich terug uit zijn bedrij-  
vige werk- en vriendenkring, en zag hij met open  
ogen, zonder vaar of vrees het einde tegemoet:  
"de Heer mag mij roepen als Hij wil, ik ben altijd  
bereid,.. Een schone leeftijd, gezegend met een gou-  
den huwelijksjubileum!

Geliefde Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen en  
Familie, de eerste leerschool van de grote en scho-  
ne liefde is toch het gezin: daar krijgen de kinde-  
ren hun idee van wat liefde is. Alle generatie heb-  
ben een roeping te vervullen in Gods plan. Dragen we  
elke morgen de komende dag met zijn vreugden en  
moeiten, gebeden en tekorten op aan het H. Hart,  
aan de Liefde, om zo onze bereidwilligheid tot het  
vervullen van onze roeping uit te spreken; en elke  
avond bidden we, terugblikkend op de voorbijge dag:  
"In uw handen, Heer, leg ik mijn geest en leven  
neer...., Onze steun is Gods Liefde, en ons ant-  
woord: dankbare berusting in die Liefde en goede  
wil om eraan te beantwoorden. Ik dank U voor uw  
genegenheid en toegewijde zorgen. God zegene en  
beware U.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Cyriel BAELE-DE TEMMERMAN, kinderen  
en kleinkinderen,

De families BAELE, DE TEMMERMAN, VAN CROM-  
BRUGGE en LAPAGE,

**diep-gevoelig voor uw gebeden en  
blijken van kristene deelneming,  
danken Ued. van harte.**

Uitg. Etienne Persoons, Dries, St Goriks-Oudenhove.