



Dankbaar gedenken wij

De Heer

Hector BAELE

echtgenoot van mevrouw

Simonne VAN DER MEEREN

geboren te Strijpen op 24 oktober 1924
en in familiekring godvruchtig overleden
te Erwtegem op 17 mei 1997,
gesterkt door het sacrament der zieken.

*de families BAELE, VAN DER MEEREN,
PARMENTIER en DE COCK
danken U voor uw blijken van medeleven en gebed.*

Vader, veel heb je ons gegeven
'n zorgeloze jeugd, blije dagen
je waart een lieve attente echtgenoot en vader
'n goede pépé voor je kleinkinderen, je oogappels.

Je had veel plannen en dromen
maar je ziekte veranderde alles
moedig heb je alle pijn gedragen.
Gelukkig met kleine attenties en een bezoekje
en dan, gelaten, moegestreden
ben je rustig hemelwaarts gegaan.

Je blijft leven in ons hart;

Mijn lieve vrouw en dochter,
dank voor alle toegewijde zorgen
dit ondanks de moeilijke omstandigheden.
Wees immer groot van hart,
een steun voor elkaar.

Jo en David, ik was graag nog bij jullie gebleven,
Nu bij de vader in de hemel zorg ik voor jullie allen.

