

Verheug U, goede en trouwe dienaar...
ga binnen in de vreugde van uw Heer

†

Met dankbaarheid blijven we het mooie
leven gedenken van

DE HEER

Henri BAELE

echtgenoot van mevrouw
Marie-Irma TEMMERMAN

Geboren te Balem op 23 augustus 1912
en plotseling overleden te Oombergen
(Sint-Lievens-Houtem) op 13 mei 1982.
Begeleid door de gebeden
van onze moeder de H. Kerk.

Al komt de dood ook onverwacht, voor
wie als kristenmens heeft geleefd is hij
niet dramatisch maar een onvermijdelij-
ke overgang tot de blijvende ontmoeting
met de hemelse en liefdevolle Vader.

De Heer was goed voor onze overledene,
om wiens heengaan wij allen bedroefd
zijn. Wij danken Hem voor al het goede
dat Hij ons in dit mooie vaderleven gun-
de, voor al die vreugde en bemoedigende
woorden en 'n leven, vol van gestadige
opoffering. Die rijke gaven heeft hij dan
ook met mildheid en zonder berekening
gebruikt voor zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en vrienden.

Zoveel begrip, sympathie en blijde goed-
heid blijven als een wenkend voorbeeld,

als moed voor het leven, als onderpand
van ware tevredenheid.

Wij danken U, Heer voor dit eenvoudige
en verdienstelijke leven van een goede
echtgenoot en vader. Hij was een man
om van te houden, iemand die in alle
eenvoud ons getoond heeft hoe men groot
kan zijn in het alledaagse.

Mijn lieve echtgenote en liefdevolle kin-
deren en kleinkinderen, dank voor uw
toewijding en genegenheid. God wil ik
danken voor de goedheid en het geduld,
waarmee ik steeds werd omringd. Wed-
derzijdse afhankelijkheid en respekt
hebben ons leven getekend. Nu zal ik uw
raad en steun niet meer zijn. In een
traan, een bloem, en zeker een gebed,
vooral van U tante nonneke, aanvaard ik
Uw voorlopig vaarwel. Moge de goede
God U lonen en blijf voor mekaar en
zeker voor moeder een echte steun. Tot
weerziens bij de Heer in Zijn eeuwige
vriendschap en vreugde.

Maria, Moeder van Altijddurende Bij-
stand, bid voor ons.

Mevrouw Marie-Irma TEMMERMAN,
kinderen en kleinkinderen

De families :

BAELE, TEMMERMAN, De BACKER
en BRACKE,

danken U voor uw gebeden
en voor blijken van deelneming.

.....
Drukkerij De Moor, Sint-Lievens-Houtem
Begr. Mw. M. Lamiroy, St.-Liev.-Houtem