



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Irma BAELE

weduwe van Robert VIVILLE

Ze werd geboren te Sint-Blasius-Boekel
op 16 februari 1917
en is overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 9 februari 2000,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Kort iets vertellen over onze moeder.

Onze mama was een eenvoudige en positieve
vrouw, die op orde en netheid gesteld was.
Ook bij tegenslagen verloor ze niet gauw de
moed; daar zal haar geloof wel voor iets tussen-
gezet hebben.

Onze mama kon - zoals zoveel moeders natuur-
lijk - geven zonder te willen krijgen.
Het zal wel symbolisch zijn dat uitgerekend haar
hart uiteindelijk niet sterk genoeg meer was.
Haar hart dat al zoveel had gegeven.

Lieve mama en oma, als het leven een examen
was en wij mochten de punten geven dan luidde
de uitslag : ' Irma Baele, geslaagd met grootste
onderscheiding! '
Maar het leven is natuurlijk geen examen.
Wat is het leven eigenlijk?

Mark, Magda, Cleric, Veerle en Katlijn

Namis op vrijdag 31 maart 2000 om 18.30 uur
in de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.