

Geloofd zij Jezus-Kristus Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

ISALIE BAELE

weduwe van Mijnheer

ALFONS VAN CROMBRUGGE

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 22 augustus 1887 en in de Heer ontslapen te Zottegem, de 30 december 1965, voorzien van de H.H. Sakramenten.

—
"Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen na een verdienstelijk leven" zo lezen wij in de laatste jaren de inleiding van sommige doodsberichten. Die woorden mogen wij hernemen voor deze dierbare afgestorvene: want verdiensten heeft zij bij de Heer, bij haar volk en bij de mensen.

Met haar beproefd doch sterk geloof en vroom gebed heeft zij God gediend tot in haar laatste levensdagen.

Met haar eenvoud, haar toewijding, haar goedheid, haar woord, haar voorbeeld en haar liefde heeft zij haar echtgenoot, haar kinderen en kleinkinderen gediend grootmoedig en in zelfvergeten.

Met haar begrijpen, haar goedwillend oordeel en haar helpende naastenliefde, heeft zij de mensen gediend.

Ons oordeel is niet altijd Gods oordeel, maar als wij zo mild zijn met ons oordeel over Isalie en onze dankbaarheid zal God nog milder zijn

voor haar en bidden wij met vertrouwen: "Heer ontvang en aanvaard haar en neem haar op in Uw liefde onbegrensd en in Uw vrede ongestoord en danken zullen wij U voor haar en voor ons".

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

—
Mijnheer Aimé HAEGEMAN-VAN CROMBRUGGE,
kinderen en kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Camiel ROELANDT- VAN
CROMBRUGGE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw André VAN CROMBRUG-
GE-DE SMET en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Jozef VAN CROMBRUGGE-
CARNUWAL en kinderen,

De families BAELE, VAN CROMBRUGGE, VAN
DE CASTEELE en VERLINDEN,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebeden hen
betoond in hun rouw.